

Ik ga op reis en laat achter

De Nederlandse Simone is zangeres. Na een paar zware crises in haar leven, die haar achterlaten met het gevoel dat ze niet meer weet hoe ze verder moet, besluit ze de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te lopen.

Wie overweegt de 'Camino' te lopen ('De weg', zoals de tocht naar Santiago de Compostela ook wel wordt genoemd), krijgt met *Ik ga op reis en laat achter* een helder beeld van wat dat nu eigenlijk inhoudt. Wat moet je meenemen en wat niet? Waar slaap je en wat voor soort mensen kom je tegen?

Simone Awhina (haar artiestennaam) beschrijft de reis zodanig dat je, als je het boek uithebt, zeker zult weten of dat iets voor jou is, zo'n tocht. De foto's in het boek dragen daar aan bij. Maar het is slechts een neveneffect van haar verslag. Het is eerst en vooral het persoonlijke verhaal van een vrouw die door het leven enkele rake klappen krijgt toebedeeld, daardoor van haar levenspad af dreigt te dwalen en besluit, door het afleggen van een fysiek pad, te proberen weer op de juiste weg te geraken.

Het boek komt wat langzaam op gang. De eerste dertig pagina's zijn nogal breedsprakiger, en bevatten enkele niet heel originele observaties. Zo beschrijft Simone hoe heerlijk het is een douche te kunnen nemen na een dag van lichamelijke inspanning. Even lijkt het alsof Simone niet de persoon is die ons iets kan vertellen over waar het werkelijk om gaat in het leven, bijvoorbeeld als ze opmerkt, nadat haar haar niet goed is geknipt: "Ik kon wel janken". Maar langzamerhand weet ze de lezer nieuwsgierig te maken naar het verloop van haar tocht. De flash backs in het boek maken duidelijk dat het niet mis is wat Simone is overkomen. Dat maakt nieuwsgierig naar wat er nog meer is gebeurd, en of ze daarvan zal herstellen.

Ik ga op reis en laat achter is zowel een

beschrijving van de tocht naar Santiago de Compostela als van een innerlijke reis. Simone weet daarbij gelukkig de valkuil te vermijden het voortdurend over haar persoonlijke onzekerheden te hebben. Daarvoor is ze veel te wijs. Waar heeft ze het dan wel over? Ze mijmert over het leven zelf, met uitspraken als: "Eigenlijk zijn er maar twee emoties die onze acties motiveren: liefde en angst". Dat geeft stof tot nadenken. Evenals de vraag: "Wat weerhoudt mij ervan de liefde die ik ben, te voelen?"

Dit, samen met onverwachte tips, zoals dat maandverband in je schoenen pijnlijke voeten kan voorkomen, maakt *Ik ga op reis en neem mee* tot een uitermate leesbaar boek. Respect voor Simone, die uiteindelijk toch maar meer dan 700 kilometer aflegt. En daar sterker uitkomt.

Simone Awhina & Jessica Menheere
Ik ga op reis en laat achter
The House of Books
€ 17,95



Geïnteresseerd in dit boek? Uitgeverij The House of Books geeft drie exemplaren weg. Stuur voor 15 juli een e-mail naar redactie@onkruid.nl.